

Goedemorgen gemeente!

We zitten midden in het Feestseizoen, Trompettenfeest komt eraan met de geweldige diepe betekenis namelijk het uitzien naar de komst van Messias om een begin te gaan maken met het Vrederijk, eigenlijk gaat Gods Koninkrijk dan al beginnen, wij noemen dat het 1000 jarig Rijk maar het gaat veel langer duren, Zijn Koninkrijk. Eigenlijk duidt de naam 1000 jarig rijk op de 1000 jaar dat satan de diabolos de door elkaar werper, gebonden zal zijn. Daarna zal hij voor korte tijd worden losgelaten, dat is vreemd vindt u niet, maar het heeft een doel en Gemeente over die tijd gaan we het vandaag hebben, de tijd aan het einde van de 1000 jarige binding van satan, dus wanneer hij losgelaten wordt en wat gaat hij dan doen, hij gaat de volkeren weer verleiden, hoe is het mogelijk hoor ik u denken, alle volken gaan dan weer achter hem aan?, begriep ie dat noe? zouden ze in Drents dialect zeggen.

Nou binnenkort vieren we ook de Grote Verzoendag waarin we o.a. gedenken dat door de hogepriester uit 2 bokken er door het lot een gekozen zal worden als Azazel om in de wildernis gebracht te worden en een bok waarover verzoening zal worden gedaan voor de zonden van het volk. Gemeente weet u wat zo interessant is dat de bok die Azazel voorstelt niet gedood wordt zoals door sommigen beweerd wordt maar in de woestijn gebracht wordt, dit gaan we even lezen heeft allemaal met het onderwerp van deze Bijbelstudie te maken, als u op wilt slaan Lev. 16 beginnen we bij vers 20:

Wanneer hij de verzoening over het heiligdom, de tent van ontmoeting en het altaar voltooid heeft, dan moet hij de levende bok naderbij laten komen.

21 Aäron moet zijn beide handen op de kop van de levende bok leggen en al de ongerechtigheden van de Israëlieten belijden, al hun overtredingen, overeenkomstig al hun zonden. Hij moet die op de kop van de bok leggen en hem door de hand van een man, die daarvoor gereed staat, de woestijn in sturen.

22 Zo draagt de bok al hun ongerechtigheden op zich, weg naar een onbewoond gebied. Hij moet dan de bok de woestijn in sturen.

Waarom wordt deze bok nu niet gelijk gedood, deze stelt toch de doorheen werper, de satan voor?

Ja inderdaad, maar gemeente zoals u misschien wel weet satan moet nog een keer losgelaten worden, heb ik net al gemeld, aan het einde van de 1000 jaar, daarom.

O.k. we hebben al gesproken over Tr.Feest over GV dag en dan ook maar het logische gevolg daarop, want wat gebeurt er als Jeshua terug is, satan zal gebonden worden, dan breekt het LH Feest aan. Inderdaad ziet het LH Feest op die 1000 jarige periode van vrede onder Messias.

De binding van satan zal 1000 jaar duren en daarna wordt deze losgelaten. Waar staan deze dingen in de bijbel, het staat met name in Openbaring 20.

Vandaag gaan we het hebben over Gog en Magog en wat hun rol zal zijn a.h. begin van 1000 jarig rijk, daar gaat eigenlijk Ez. 38/39 over, maar vooral focussen we ons op het einde, want dit is een profetie met dualiteit, het verwijst in feite naar 2 perioden die nog moeten komen, van deze profetie is nog niets vervuld.

We gaan deze profetie over deze volkeren belichten en gaan zien wie het zijn, zijn ze nu aanwezig deze volken, roeren ze zich al op het wereldtoneel, en wat gaat er uiteindelijk met hun gebeuren?

Gog en Magog gemeente, hun komende rol in het wereldtoneel zullen we vandaag bestuderen en de lessen die er voor ons nu in zitten als conclusie van deze boodschap.

Ezechiël schrijft hierover en daarom gaan we eerst eens even bezien wie deze grote profeet is, we gaan naar het boek Ezechiël 1 vers 1

In het dertigste jaar, in de vierde maand, op de vijfde van de maand, toen ik te midden van de ballingen aan de rivier de Kebar was, gebeurde het dat de hemel geopend werd en ik visioenen van God kreeg te zien.

2 Op de vijfde van de maand – het was het vijfde jaar van de ballingschap van koning Jojachin –

3 kwam het woord van de HEERE uitdrukkelijk tot Ezechiël, de zoon van Buzi, de priester, in het land van de Chaldeeën bij de rivier de Kebar, en de hand van de HEERE was daar op hem.

Dit was in 592 voor Chr. De Kebar was een soort overstroom rivier van de Eufraat. Tel Abib is dezelfde naam als Tel Aviv, maar deze stad in Israel werd pas in 1909 door Russische immigranten gesticht. Tel zou op heuvel slaan en Aviv betekent eigenlijk groene oren van graan, denk aan de maand Abib, eerste maand van het heilige jaar., dat is in het voorjaar wanneer het heilige jaar begint.

Wat was de opdracht van Ezechiël?

Ez. 2, 1 Hij zei tegen mij: Mensenkind, ga op uw voeten staan, en Ik zal met u spreken.

2 Terwijl Hij tot mij sprak, kwam de Geest in mij. Hij deed mij op mijn voeten staan en ik luisterde naar Hem Die tot mij sprak.

3 Hij zei tegen mij: Mensenkind, Ik zend u naar de Israëlieten, naar die opstandige volken, die tegen Mij in opstand zijn gekomen. Zij en hun vaders hebben tot op deze zelfde dag tegen Mij overtreden. Tegen de Israelieten gemeente gaat deze profetie.

4 En deze kinderen zijn schaamteloos en hardleers. Ik zend u naar hen toe. U moet tegen hen zeggen: Zo zegt de Heere HEERE.

5 En zij, of zij luisteren of dat nalaten – zij zijn immers een opstandig huis – zij zullen weten dat er een profeet in hun midden geweest is.

Het huis van Israel, dat zijn de 10 stammen dat weet u wel, is niet Juda, gaat hier niet tegen de Joden die afstammelingen van Juda zijn maar tegen het huis Israel, 10 stammen, vers 7

7 Maar u moet Mijn woorden tot hen spreken, of zij luisteren of dat nalaten, want zij zijn opstandig!

Dus Ezechiël, hij moest de goddelozen waarschuwen maar ook de rechtvaardigen zullen we zo dadelijk zien.

Dus Ez. moest een getuigenis afleggen. Hij moest Israel waarschuwen.

Dat was heel moeilijk zo niet onmogelijk, want hij bevond zich namelijk niet in Israel, maar tussen de Joodse ballingen aan de rivier de Kebar in Babylon.

Interessant is dat de opdracht voor Ezechiël hem niet als wachter over zijn eigen volk (Het Huis van Juda) zet, maar over de noordelijke tien stammen van het Huis Israël! Juda was toen slechts gedeeltelijk in ballingschap; de verwoesting van Jeruzalem zelf ligt verscheidene jaren in de toekomst. Maar het Huis Israël was al gedeporteerd naar een vreemd land, honderden kilometers

van Ezechiël vandaan, en dat was al meer dan 120 jaar tevoren gebeurd. Wat zou het doel zijn om deze mensen te waarschuwen, die reeds gevangen en weggevoerd zijn, om hun nu nog te waarschuwen voor dreigende invasie en gevangenschap? Vindt u dat niet vreemd?

Klaarblijkelijk was de boodschap van Ezechiël niet voor het Israël van zijn dagen, want dat was al weggevoerd! God was heus niet meer dan een eeuw te laat om hen te waarschuwen voor toekomstige straf! Dat zou helemaal geen zin hebben. Bovendien had Ezechiël nooit de kans gehad zijn boodschap persoonlijk over te brengen aan het Huis Israël.

Zodoende kunnen we zien en de conclusie trekken dat zijn boodschap voor de eindtijd was en werd neergeschreven en bewaard om door Gods trouwe dienaren in de eindtijd, in de latere dagen, dat is nu, is heden, gebracht te worden!

God gaf Ezechiël de opdracht om een wachter te zijn. Wat precies is een wachter? In vroegere tijden was het de gewoonte om iemand in een hoge toren boven op de stadswal te plaatsen om als uitkijk te dienen, wanneer gevaar dreigde. Het was de taak van de wachter om waakzaam en nauwlettend te zijn, steeds de horizon af te speuren naar tekenen van een naderende vijand. Als hij een teken zag van de nadering van een vijand, moest de wachter een trompet blazen als waarschuwing.

Op dezelfde manier doordrong God Ezechiël ervan, dat wanneer hij de waarschuwing, die God hem gegeven had, niet liet horen en de calamiteiten de mensen onverhoeds zouden overvallen, God hun bloed zou eisen van zijn handen. Aan de andere kant, als hij alarm zou slaan, maar de mensen weigeren er gehoor aan te geven, zij zelf de verantwoordelijkheid ervoor zouden dragen en zou Ezechiël onschuldig zijn, dat staat in Ez.33 vers 7: 7 Gij nu, o mensenkind! Ik heb u tot een wachter gesteld over het huis Israels; zo zult gij het woord uit Mijn mond horen, en hen van Mijnentwege waarschuwen. 8 Als Ik tot den goddeloze zeg: O goddeloze, gij zult den dood sterven! en gij spreekt niet, om den goddeloze van zijn weg af te manen; die goddeloze zal in zijn ongerechtigheid sterven, maar zijn bloed zal Ik van uw hand eisen. 9 Maar als gij den goddeloze van zijn weg afmaant, dat hij zich van dien bekere, en hij zich van zijn weg niet bekeert, zo zal hij in zijn ongerechtigheid sterven; maar gij hebt uw ziel bevrijd.

Het Huis Israël in de dagen van Ezechiël was reeds in ballingschap. De generatie, die de ballingschap onderging had meer dan een eeuw geleden een laatste waarschuwing ontvangen van de afgezanten van de trouwe koning Jehizkia van Juda. (2 Kronieken 30:1-12) heb ik eens over gesproken over de veranderende pascha's en dat God dat niet erg vond maar veeleer bevestigde, onze God is niet een God van de letter van de wet maar van de geest, dit gezegd hebbende gaan we nu naar 2Kron 30:1,

Daarna zond Jehizkia tot het ganse Israel en Juda, en schreef ook brieven tot Efraim en Manasse, dat zij zouden komen tot het huis des HEEREN te Jeruzalem, om den HEERE, den God Israels, pascha te houden. 2 Want de koning had raad gehouden met zijn oversten en de ganse gemeente te Jeruzalem, om het pascha te houden, in de tweede maand. 3 Want zij hadden het niet kunnen houden te dierzelfder tijd, omdat de priesteren zich niet genoeg geheiligd hadden, en het volk zich niet verzameld had te Jeruzalem.

6 De lopers dan gingen henen met de brieven van de hand des konings en zijner vorsten, door gans Israel en Juda, en naar het gebod des konings, zeggende: Gij, kinderen Israels, bekeert u tot den HEERE, den God van Abraham, Izak en Israel, zo zal Hij Zich keren tot de ontcomenen, die ulieden overgebleven zijn uit de hand der koningen van Assyrie ,door naar vers 10,

10 Zo gingen de lopers door, van stad tot stad, door het land van Efraim en Manasse, tot Zebulon toe; doch zij belachten hen, en bespotten hen.

11 Evenwel verootmoedigden zich sommigen van Aser, en Manasse, en van Zebulon, en kwamen te Jeruzalem. 12 Ook was de hand Gods in Juda, hun enerlei hart gevende, dat zij het gebod des konings en der vorsten deden, naar het woord des HEEREN.

Slechts enkelen gaven gehoor; Het volk als geheel lachte smalend om de waarschuwingen en Israël ging compleet in ballingschap. Nu, meer dan een eeuw later, werd aan Ezechiël dezelfde boodschap van levensbelang gegeven, nogmaals toen was Israel al weggevoerd.

De gebeurtenissen, die in Jeruzalem en Juda zouden gebeuren, zouden een "teken" zijn voor het Huis Israël. Dus is Ezechiël's waarschuwing voor eindtijd Israël. In feite wordt ons gezegd, dat de waarschuwingen gehoord zullen worden tegen de tijd van de dag des Heren; de tijd van Gods tussenkomst aan het einde van dit tijdperk. Andere profetieën in Ezechiël wijzen naar het herverzamen na de komst van de Messias. Dit zal de tijd zijn, dat de vroegere Koning David opgewekt zal zijn en voor altijd koning gemaakt is. (Ezechiël 37:21-25) Dit zal duidelijk plaats vinden bij de opstanding van de heiligen, een tijd, die zoals voorspeld, zal gebeuren bij de terugkomst van Jezus Christus naar deze aarde in macht en glorie. (1 Korinthe 15:50-53; 1 Thessalonicensen 4:16)

Dus wat was de opdracht van Ez? Hij moest een getuige zijn, hij moest een waarschuwer zijn, hij moest een prediker zijn, hij moest een wachter zijn. Is ook een opdracht aan ons, voor u en mij persoonlijk, wat denkt u dat de Almachtige niet tot u en mij spreekt, ik misschien wel door u of door, want wat is dit gemeente?

Dit is het woord van de God, maar zijn we soms doof dat we niet alles willen horen of blind zodat we selectief lezen, alleen wat mij goed uitkomt? Deze houding is mij niet vreemd hoor, maar ik zeg niet dat dit bij u zo is. Maar Ez. wilde wel de wachter zijn, o.k., tot zover een beetje de achtergrond van waaruit Ez. sprak.

We gaan dus nu een deel van de boodschap van Ez. bezien en m.n. hoofdstuk 38 en 39.

Het is profetisch, en we zullen zien dat hier voor ons ook een boodschap in te vinden is.

Laten we beginnen in onze studie over de profetieën van Gog en Magog te lezen in Op. 20:1-10,

1 En ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand.

2 En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en bond hem voor duizend jaar,

3 en wierp hem in de afgrond, en sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten.

De eerste opstanding

4 En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang.

Het is heel duidelijk wie deze groep mensen zijn, dit zijn de heiligen uit Op.14, de eerste groep eerstelingen, 144.000, verder met vers 5,

Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding.

De overige der doden is een andere groep die zoals het vers zegt pas hun behoud krijgen aangeboden als de 1000 jaren achter de rug zijn.

6 Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang.

De satan geheel overwonnen

7 En wanneer die duizend jaar tot een einde gekomen zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten.

8 En hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee.

9 En zij kwamen op over de breedte van de aarde, en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen.

10 En de duivel, die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid.

er staat hier in de grondtekst aionen, dat zijn tijdperken, beslist niet oneindig, kunnen lang duren, maar het zijn tijdperken en ze hebben een einde.

Wat we net gelezen hebben vinden we ook terug in Ez. 38, als u daar naar toe wilt gaan vers 1-6,

1 Het woord van de HEERE kwam tot mij:

2 Mensenkind, richt uw blik op Gog, het land van Magog, de oppervorst van Mesech en Tubal, en profeteer tegen hem.

3 Zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zál u, Gog, oppervorst van Mesech en Tubal!

4 Ik zal u omkeren, Ik zal haken in uw kaken slaan en Ik zal u doen uittrekken: u, met heel uw leger, paarden en ruiters, allen uitmuntend gekleed, een grote strijdmacht met grote en kleine schilden, die allen het zwaard hanteren.

Uitmuntend gekleed, herinnert me aan de man die mij zeer trots vertelde uit welk deel van Rusland hij kwam, onverschrokken strijders, het zijn de kozakken en die zijn zo trots zo fier zouden de Belgen zeggen op hun komaf, hij werkte voor mij in Rusland en wilde laten zien met foto's zijn afkomst, prachtig op mooie paarden en schitterende uniformen en zwaarden, de Kozakken uit de Kaukasus, mooi hoor, verder met vers 5.

5 Bij hen zijn Perzen, dat is Iran, zie je nu al met Rusland onder een hoedje spelen, Cusjieten en Puteeërs, allen met schild en helm,

ik zie het nu voor me nadat ik zijn foto's heb gezien,

6 Gomer met al zijn troepen, Beth-Togarma, in het uiterste noorden,

met al zijn troepen, vele volken met u.

Wie zijn deze volken, wie is Gomer, Magog, Mesek?

Daarvoor gaan we terug naar Genesis om de historie van deze volken te bezien, hoofdstuk 10 vers 1 en vers 21,

1/Dit nu zijn de geboorten van Noachs zonen: Sem, Cham, en Jafeth; en hun werden zonen geboren na den vloed

21/ Voorts zijn Sem zonen geboren; dezelve is ook de vader aller zonen van Heber=Hebreeen, broeder van Jafeth, den grootste.

Sem is de oudste, hij kreeg het eerstgeboorterecht.

God werkte door hem – door Abraham-David-Jeshua van het O-T door naar het N-T.

Ten eerste: God kiest Sem en werkt door hem, dat is belangrijk, ten tweede, er zullen grote problemen ontstaan door jaloezie maar God is de baas/pottenbakker en ten derde, God zegende Abel ipv Kain en ook Jacob ipv Ezau, ja als je Pottenbakker bent ben jij de baas over het leem/klei, de mensen, wij zijn de klei

Nu door naar Genesis 10:2, De zonen van Jafeth zijn: Gomer, en Magog, en Madai, en Javan=Japan, en Tubal, en Mesech, en Thiras

Als we een bijbelkaartje zouden hebben zouden we zien dat alle landen die hier genoemd werden zich ten noordwesten van Israel bevinden.

Mesek dat is Moskou bijvoorbeeld en Jafet is de vader van de Russen en Aziaten, vijanden van Israel, vers 3 En de zonen van Gomer zijn: Askenaz, en Rifath, en Togarma.

Al deze volkeren komen ook in de profetie van Ez. 38 weer terug.

De zwarte volkeren zijn van Cham, Israel is van Sem, en ten noorden van Israel daar vinden we Jafet, zuiden van Israel vinden we Cham, globaal gesproken.

Goed, we weten dat satan aan het einde van millennium zal worden vrijgelaten om de volkeren weer te verleiden, hebben we in Op. 20 gelezen.

De vraag die we ons nu kunnen stellen is, welke volkeren gaan zich nu laten verleiden.

De tijd van Ez. 38 is het begin van 1000 jarig rijk, maar ook aan het einde daarvan, lezen we in Op.20, dus de tijd van het millennium als de zwaarden al om zijn gesmeed, om dit te zien, daarvoor gaan we naar Jesaja 2, 1-5,

1 Het woord dat Jesaja, de zoon van Amoz, gezien heeft over Juda en Jeruzalem.

2 Het zal in het laatste der dagen geschieden

dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan

als de hoogste van de bergen,

en dat hij verheven zal worden boven de heuvels,

en dat alle heidenvolken ernaartoe zullen stromen.

- 3 Vele volken zullen gaan en zeggen:
 Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE,
 naar het huis van de God van Jakob;
 dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen,
 en zullen wij Zijn paden bewandelen.
 Want uit Sion zal de wet uitgaan,
 en het woord van de HEERE uit Jeruzalem.
- 4 Hij zal oordelen tussen de heidenvolken
 en veel volken vonnissen.
 En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen
 en hun speren tot snoeimessen.
 Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen.
 Oorlog voeren zullen zij niet meer leren.
- 5 Huis van Jakob, kom, laten wij wandelen in het licht van de HEERE.

Duidelijk de tijd van het millennium.

Laten we nu verder lezen in Ez. 38, 8-17:

Na vele dagen zult u gestraft worden. Aan het einde van de jaren zult u komen in een land dat hersteld is van het zwaard, bijeengebracht uit vele volken op de bergen van Israël, die tot een blijvende verwoesting waren geworden. Als zij uitgeleid zijn uit de volken, zullen zij allen onbezorgd wonen.

9 U zult oprukken, u zult komen als een verwoesting; u zult als een wolk zijn en het land bedekken, u en al uw troepen en vele volken met u.

10 Zo zegt de Heere HEERE: Op die dag zal het gebeuren dat er overleggingen in uw hart zullen opkomen en dat u een kwaad plan beramen zult.

11 U zult zeggen: Ik zal optrekken tegen een niet ommuurd land, komen bij mensen die rustig en onbezorgd wonen, die allen zonder muur en grendel wonen en geen poorten hebben,

12 om roof te plegen, om buit te roven, om u tegen de nu bewoonde puinhopen te keren en tegen een volk dat uit de heidenvolken/volkeren verzameld is, dat vee en bezit verworven heeft, dat in het midden van het land woont.

13 Sjeba, Dedan, (Saoedi Arabie, is nageslacht van Abraham/Ketura)) de kooplieden van Tarsis, India en al hun jonge leeuwen, zijn de economische machten Zuid Korea Singapore, Taiwan, Malaysie Thailand, eigenlijk alle maal vrienden van Amerika en het Westen, met Japan, dit even terzijde, zullen tegen u zeggen: Komt u om een roof te plegen? Hebt u uw strijdmacht bijeengebracht om buit te roven, om zilver en goud mee te voeren, om vee en bezit mee te nemen, om een grote roof te plegen?

14 Profeteer daarom, mensenkind, en zeg tegen Gog: Zo zegt de Heere HEERE: Zult u het op die dag, wanneer Mijn volk Israël onbezorgd woont, niet te weten komen?

15 U zult uit uw woonplaats komen, uit het uiterste noorden, u en vele volken met u, allen ruiters, een grote menigte en een talrijk leger.

16 U zult als een wolk optrekken tegen Mijn volk Israël om het land te bedekken. Het zal gebeuren in later tijd. Dan zal Ik u over Mijn land doen komen, zodat de heidenvolken Mij kennen, wanneer Ik door u, Gog!, voor hun ogen geheiligd word. Dit moeten we nog een keer lezen, want daar gaat het uiteindelijk opdat we Allen leren JHWH te heiligen, de ultieme eer en glorie te brengen, verder met vers 17,

17 Zo zegt de Heere HEERE: Bent u het over wie Ik in vroeger tijd gesproken heb door de dienst van Mijn dienaren, de profeten van Israël, die in die tijd geprofeteerd hebben, jarenlang, dat Ik u over hen zou brengen?

Het is eigenlijk onvoorstelbaar, dat dit dan toch weer kan gaan gebeuren en zal gaan gebeuren.

Hebben we zo even niet gelezen in de profeet Jesaja dat er een weldadige rust zal zijn op deze aarde en dat zal behoorlijk lang duren. Echter JHWH zal nog een keer de aandacht opeisen als waarschuwing door wat er zal gebeuren aan het einde van het 1000 jarig rijk

De Almachtige heeft nogal wat te waarschuwen overigens, maar gemeente, dat is aan ons geroepen, wij moeten er acht op slaan, wij zijn degenen die nu lezen en zelfs verstaan, dus moeten wij ter harte nemen, wij zijn Israel gemeente en wij zijn ook een wachter een Ezechiël!

En het hele boek Ezechiël is eigenlijk een grote waarschuwing, nu Ez.33,

vers 1 Het woord van de HEERE kwam tot mij: en dan vers 7,

7 En u, mensenkind, Ik heb u aangesteld tot wachter over het huis van Israël. U zult een woord uit Mijn mond horen en u moet hen namens Mij waarschuwen.

10 En u, mensenkind, zeg tegen het huis van Israël: Dit hebt u gezegd: Omdat onze overtredingen en onze zonden op ons rusten en wij erin wegkwijnen, hoe zouden wij dan blijven leven?

11 Zeg tegen hen: Zo waar Ik leef, spreekt de Heere HEERE, Ik vind geen vreugde in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft!

Bekeer u, bekeer u van uw slechte wegen,

want waarom zou u sterven, huis van Israël?

Dat zijn ook wij gemeente, huis van Israel en ik ben hier altijd ontroerd van,

waarom zou u sterven, dat wil Hij niet en u en ik toch ook niet,

Eigenlijk is dit de hele boodschap, eigenlijk is dit het Evangelie:

“Bekeert u van uw boze wegen” want JHWH heeft geen behagen in onze dood, Hij wil u/mij/ons het leven geven.

Terug naar Ez. 38,7 Wees bereid en maak u gereed, u en uw hele strijdmacht, die bij u bijeengekomen is. Wees een wachter voor hen. Leidsman is Gog, voorbereider van oorlog en mbt vers 8, Na vele dagen zult u gestraft worden. Aan het einde van de jaren zult u komen in een land dat hersteld is van het zwaard, bijeengebracht uit vele volken op de bergen van Israël, die tot een blijvende verwoesting waren geworden. Als zij uitgeleid zijn uit de volken, zullen zij allen onbezorgd wonen.

9 U zult oprukken, u zult komen als een verwoesting; u zult als een wolk zijn en het land bedekken, u en al uw troepen en vele volken met u.

10 Zo zegt de Heere HEERE: Op die dag zal het gebeuren dat er overleggingen in uw hart zullen opkomen en dat u een kwaad plan beramen zult

11 U zult zeggen: Ik zal optrekken tegen een niet ommuurd land, komen bij mensen die rustig en onbezorgd wonen, die allen zonder muur en grendel wonen en geen poorten hebben,

Vers 11 We kunnen ons afvragen, hoelang is satan dan bezig om weer oorlogstuig te maken, een week, een maand, een jaar?

Het duurt natuurlijk nog wel even om miljoenen mensen te mobiliseren, gereed te maken voor de oorlog, en het 1000 jarig vrederijk is in volle gang, begrijpt u dat, ja ik verzin het niet hoor.

Of zou het soms mogelijk zijn dat zelfs zonder Satan al een bittere wortel in bepaalde bevolkingsgroepen op begint te groeien.

Persoonlijk denk ik van wel, ik ben er bijna zeker van, zelfs merk ik dat als ik in Rusland ben, de mensen verdienen daar per maand 250-300Euro, nou die worden wel jaloers als ik zeg dat wij in Nederland 4-5 x zoveel verdienen

Maar Israel woont in veiligheid, al lang.

De Grote Verdrukking is al geweest, de dag des Heren is al geweest, en waar wordt Israel door beschermd?

Dat kunnen we lezen in Zacharia, als u daar naar toe wilt gaan, Zach. 2:5,

Israel wordt beschermd door computers gemeente, gelooft u dat? lees maar

Jeruzalem zal niet ommuurd blijven,

vanwege de veelheid aan mensen en dieren in haar midden.

5 En Ík zal voor haar zijn, spreekt de HEERE,

een muur van vuur rondom,

en Ik zal in haar midden tot heerlijkheid zijn.

Waar gaat dit over, een 'firewall',

er waren nog geen computers toen,

maar wel een 'firewall' spreekt de God over

Ziet u, God beschermt ze zelf, door een muur van vuur een 'firewall',

ze hebben geen wapens nodig en dat veroorzaakt altijd jaloezie, zelfs als satan niet aanwezig is, want hij is nog steeds gebonden

Terug naar vers 12 van Ez.38 om roof te plegen, om buit te roven, om u tegen de nu bewoonde puinhopen te keren en tegen een volk dat uit de heidenvolken verzameld is, Israël, dat vee en bezit verworven heeft, dat in het midden van het land woont.

Dus vanwege de jaloezie daarom trekken ze op.

Toch is Israël door Jeshua en de heiligen, de 144.000, onderwezen in Gods wet. Wellicht toch wat problemen in Israël omdat God ze toch weer even eraan moet herinneren?

13 Sjeba, Dedan, de kooplieden van Tarsis en al hun jonge leeuwen zullen tegen u zeggen: Komt u om een roof te plegen? Hebt u uw strijdmacht bijeengebracht om buit te roven, om zilver en goud mee te voeren, om vee en bezit mee te nemen, om een grote roof te plegen?, dit zijn heidenen, zij kunnen het niet geloven en zeggen, weet je zeker wat je doet? Ben je wel bij je verstand of zo?

14 Profeteer daarom, mensenkind, en zeg tegen Gog: Zo zegt de Heere HEERE: Zult u het op die dag, wanneer Mijn volk Israël onbezorgd woont, niet te weten komen?

Gog heb je het niet gewaar geworden?

15 U zult uit uw woonplaats komen, uit het uiterste noorden,

u en vele volken met u,

allen ruiters, een grote menigte en een talrijk leger.

Gog is een toekomstige antichrist om Jeshua in Israël aan te vallen. Geschiedenis herhaalt zich! Want als je je niet op God focust ga je steeds in de fout, steeds maken mensen dezelfde fouten,

daarom moet God een ultieme les leren aan de mensen.

16 U zult als een wolk optrekken tegen Mijn volk Israël om het land te bedekken. Het zal gebeuren in later tijd. Dan zal Ik u over Mijn land doen komen, zodat de heidenvolken Mij kennen, wanneer Ik door u, Gog, voor hun ogen geheiligd word.

Dus als een getuigenis tegen Israël en de wereld: Je gaat de Messias niet bevechten – hoe dom kan je zijn – maar zonder God maakt men steeds dezelfde fout.

En dit is de les gemeente, voor hun maar ook voor u en voor mij.

Dan vers 17-18, Zo zegt de Heere HEERE: Bent u het over wie Ik in vroeger tijd gesproken heb door de dienst van Mijn dienaren, de profeten van Israël, die in die tijd geprofeteerd hebben, jarenlang, dat Ik u over hen zou brengen?

18 Op die dag zal het gebeuren, op de dag dat Gog over het land van Israël komt, spreekt de Heere HEERE, dat Mijn grimmigheid in Mijn neus zal opstijgen.

Wat zegt Openbaring 20:9, 7 En wanneer die duizend jaar tot een einde gekomen zijn,

zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten.

8 En hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden,

Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee.

9 En zij kwamen op over de breedte van de aarde, en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen.

Is dit een letterlijk vuur, dat denk ik niet want wat zegt vers 19, en 20, spreekt over het vuur mijner verbolgenheid, laten we maar lezen

19 Want in Mijn na-ijver, in het vuur van Mijn verbolgenheid, heb Ik gesproken:

Voorwaar, op die dag zal een zware aardbeving het land van Israël treffen!

20 De vissen in de zee, de vogels in de lucht, de dieren van het veld, al de kruipende dieren die op de aardbodem kruipen, en alle mensen die op de aardbodem zijn, zullen voor Mijn aangezicht beven.

De bergen zullen omvergehaald worden,

de bergwanden zullen instorten en alle muren zullen op de grond neervallen.

Het moet gebeuren want God had een utopia gemaakt en toch gingen ze weer in fout,

door satan misleid opnieuw en opnieuw, vers 21

21 Op al Mijn bergen zal Ik een zwaard tegen hem oproepen, spreekt de Heere HEERE.

Ieders zwaard zal tegen zijn broeder zijn, ze gaan elkaar uitmoorden, verder,

22 Ik zal met hem een rechtszaak voeren door pest en door bloed. Ik zal een alles wegspoelende regen, en hagelstenen, vuur en zwavel op hem doen regenen, op zijn troepen en op de vele volken die met hem zijn.

23 Zo zal Ik Mijn grootheid tonen en Mij heiligen en voor de ogen van vele heidenvolken bekend worden.

Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben.

Uiteindelijk zullen ze erkennen dat er maar een Baas is en dat is Jahweh

Dit is de laatste les die De God aan de mensheid leert,

en dat is nodig want God wil dat iedereen Zijn plan zal kennen en erkennen.

Let u eens op, ik ga u voorspellen dat ze allemaal De God gaan erkennen,

daar wil ik met u een wedje opdoen, gemeente, wie durft?

Dat is een ander onderwerp.

Verder met Ez.39, 1 En u, mensenkind, profeteer tegen Gog, en zeg:

Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zál u, Gog, oppervorst van Mesech en Tubal!

2 Ik zal u omkeren, u meeslepen, u doen optrekken uit het uiterste noorden

en u op de bergen van Israël brengen,

gemeente ze willen het misschien zelf nog geeneens maar God doet het,

om Zijn glorie te laten zien,

3 maar Ik zal uw boog uit uw linkerhand slaan, en uw pijlen uit uw rechterhand doen vallen.

4 Op de bergen van Israël zult u vallen, u en al uw troepen, en de volken die met u zijn.

Ik heb u aan allerlei soorten roofvogels en aan de dieren van het veld tot voedsel gegeven.

5 Op het open veld zult u vallen, want Ik heb het gesproken, spreekt de Heere HEERE.

6 Ik zal vuur zenden in Magog en onder hen die onbezorgd de kustlanden bewonen.

Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben.

Zij zullen het weten gemeente, dat Hij de Almachtige, Jahweh is,

weer brengt God dit onder de aandacht van de volken dat nu satan voor altijd verwijderd zal worden

7 Ik zal Mijn heilige Naam te midden van Mijn volk Israël bekendmaken en Mijn heilige Naam niet langer laten ontheiligen. Dan zullen de heidenvolken weten dat Ik de HEERE ben, de Heilige in Israël.

8 Zie, het komt en zal gebeuren, spreekt de Heere HEERE. Dit is de dag waarover Ik gesproken heb.

9 De inwoners van de steden van Israël zullen de stad uit gaan, een vuur aansteken en de wapens,

de kleine en de grote schilden, de bogen en de pijlen, de handstokken en de speren verbranden.

Zij zullen daarvan zeven jaar lang vuur stoken,

10 zodat zij geen hout uit het veld hoeven te halen en niets uit de bossen hoeven te hakken, maar vuur kunnen stoken van de wapens.

Zo zullen zij hun plundersaars plunderen en beroven wie hen beroofd hadden, spreekt de Heere HEERE.

De afstammelingen van de 2 broers van Sem dus Jafet en Cham die op Sem uit waren en zijn zullen worden geplunderd.

11 Op die dag zal het gebeuren dat Ik Gog daar in Israël een plaats voor een graf zal geven, het dal van de reizigers, dat reizigers de weg verspert,

ten oosten van de zee.

Daar zullen zij Gog en heel zijn menigte begraven en zullen het noemen: Dal van de menigte van Gog.

Precies op de plaats waar het de mensen wel op moet vallen dat deze slag heeft plaats gevonden, dat zet de mensen wel aan het denken.

12 Het huis van Israël zal hen begraven om het land te reinigen, zeven maanden lang.

13 Heel de bevolking van het land zal begraven.

En het zal hun tot een naam zijn op de dag dat Ik Mijzelf verheerlijkt, spreekt de Heere HEERE.

God gebruikt deze gelegenheid weer om duidelijk te maken aan de volken dat Hij God is en gevreesd moet worden. Hij zal niet tolereren dat er ooit nog tegen Hem gerebelleerd wordt.

15 En als de reizigers door het land trekken en iemand een menselijk bot ziet, moet hij er een merkteken bij zetten, totdat de doodgravers het begraven hebben in het Dal van de menigte van Gog.

16 (En Hamona is ook de naam van een stad.) Zo zullen zij het land reinigen.

Nogmaals de laatste les die de mensheid moet leren. Het lijkt misschien allemaal wel onrechtvaardig voor ons mensen maar God is rechtvaardig gemeente, Hij wil niet dat de mensen voor altijd dood zullen zijn.

Hij laat ook niet toe dat de mensen steeds teruggaan naar wat zij denken wat juist is, die les moeten wij, en de volkeren leren!

Rechtvaardig, vanaf het begin heeft God gezien dat de mensheid blijft zondigen, terug blijft keren naar de weg van satan, zelfs als de satan even 1000 jaar, niet aanwezig is.

Zelfs Israel bleef afwijken, Gods eigen volk nota bene!

We skippen even naar vers 21, om te laten zien dat God wel een keer gaat brengen en de toekomst hoe geweldig die dan zijn zal

21 Ik zal Mijn heerlijkheid onder de heidenvolken laten blijken. Alle heidenvolken zullen Mijn oordeel zien dat Ik geveld heb, en Mijn hand, die Ik op hen gelegd heb.

22 Dan zullen zij die van het huis van Israël zijn, weten dat Ik, de HEERE, hun God ben, vanaf die dag en daarna, dan pas gemeente, nu nog niet, die tijd is echt nog niet aangebroken, ook als u dat wel dacht, dat duurt nog even, ruim 1000 jaar zeg maar

23 Dan zullen de heidenvolken weten dat zij die van het huis van Israël zijn, om hun ongerechtigheid in ballingschap zijn gegaan.

Omdat zij Mij ontrouw waren, verborg Ik Mijn aangezicht voor hen,

– God heeft zich niet laten de zien de afgelopen 2000 jaar, maar dat gaat veranderen, na twee dagen zou Hij weer komen, Hosea 6:2 Hij zal ONS (=Israël) na twee dagen doen herleven... – en gaf Ik hen in de hand van hun tegenstanders,

zodat zij allen door het zwaard vielen.

24 Overeenkomstig hun onreinheid en overeenkomstig hun overtredingen

heb Ik met hen gehandeld en Ik heb Mijn aangezicht voor hen verborgen.

Maar nu komt het hoor gemeente, al duurt het even, zelfs voor Israel, let op wat vers 25 zegt, en dat is toekomstmuziek:

25 Daarom, zo zegt de Heere HEERE: Ik zal nu een omkeer brengen in de gevangenschap van Jakob,

Ik zal Mij ontfermen over heel het huis van Israël en Ik zal het opnemen voor Mijn heilige Naam.

26 Zij zullen hun schande moeten dragen, en heel hun trouwbreuk, die zij tegenover Mij gepleegd hebben toen zij onbezorgd in hun land woonden en er niemand was die hun schrik aanjoeg, was in het 1000 jarig Rijk,

27 Wanneer Ik hen uit de volken terugbreng en hen bijeenbreng uit de landen van hun vijanden, zal Ik door hen voor de ogen van veel heidenvolken geheiligd worden.

28 Dan zullen zij weten dat Ik, de HEERE, hun God ben, omdat Ik hen onder de heidenvolken in ballingschap voerde, maar hen ook weer verzamelde in hun land en niemand van hen daarginds nog liet achterblijven.

29 Ik zal Mijn aangezicht niet meer voor hen verbergen, wanneer Ik Mijn Geest over het huis van Israël heb uitgestort, spreekt de Heere HEERE.

Deze laatste zin is cruciaal gemeente, het kan alleen als Jahweh Zijn Geest over hen uitstort, en over ons gemeente, want denkt u aub niet dat het door uw goede werken is of door uw krachtig geloof, van Wie heeft u dat, denk erover na, heeft u niet van uzelf, wie roeme wil, roeme in JHWH, u, ik ben niks, wij zijn een stukje klei....

Wij leven dankzij de Almachtige, de Schepper en Redder van alle mensen. Laten we onze ogen op Hem gericht houden, kunnen we niet op eigen kracht, kijk naar de volken van Gog en Magog, zij lieten zich weer meeslepen door satan, maar ook door eigen negatieve menselijke begeerten en verlokkingen, als wij afwijken krijgt ook satan de ruimte en zouden hem zelfs kunnen volgen in de strijd die hij tegen de Almachtige wil voeren.

Kijk naar de miljoenen van Gog die zich door hun jaloezie en fysieke menselijke begeerten lieten medeslepen Satan achterna om het heilige volk Israel en waar Messias woont te veroveren in Jeruzalem, zelfs andere heidense volken stonden verbijsterd te kijken, vers 13 uit Ez.38, Sjeba, Dedan, de kooplieden van Tarsis en al hun jonge leeuwen zullen tegen u zeggen: Komt u om een roof te plegen? Hebt u uw strijdmacht bijeengebracht om buit te roven, om zilver en goud mee te voeren, om vee en bezit mee te nemen, om een grote roof te plegen?

Ben je wel goed wijs zeggen zelfs de heidenen van Tarsis.

De boodschap van Ezechiël moet nog gepredikt worden gemeente, persoonlijk denk ik dat dit door de 2 getuigen zal gaan gebeuren, 3.5 jaar, ik zie nog even geen andere profeet optreden in de geest van Elia etc.

In ieder geval spreekt de profeet Ezechiël nu rechtstreeks tot ons door het Woord van God, hebben we vandaag kunnen vernemen

Tot slot, we gaan weer terug naar Op20:7 waar we mee begonnen zijn – 1000 jaar vrede voorspoed geluk, gerechtigheid.

Althans daar start Gods Koninkrijk mee.

En de heidense naties hebben het daarna ook snel door –

zij krijgen geen regen als ze niet optrekken naar het LHF, Zach 14.....

Dat is voor fysiek behoud maar uiteindelijk wil God geestelijke redding/behoud voor ieder,

zonen en dochteren die voor Gods weg gaan kiezen.

Nu kunnen wij deze teksten uit Op. 20 nog beter begrijpen na de lessen van Ez. 38 en 39, hoewel deze gebeurtenissen nog in de toekomst liggen, nog moeten gaan gebeuren.

Gaan we nogmaals naar Op.20, 7-10,

7 En wanneer die duizend jaar tot een einde gekomen zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten.

8 En hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee.

9 En zij kwamen op over de breedte van de aarde, en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen.

10 En de duivel, die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn.

En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid.

Er staat hier in de aionen, dus dat heb ik al uitgelegd en betekent tijdperken, dus ook daar komt een einde aan, De God is geen sardonische God gemeente,

Hij straft in liefde met een bepaald doel, niet om te vernietigen maar uiteindelijk om te doen leven

Wat hebben we geleerd vandaag gemeente, ik denk 4 belangrijke lessen voor ons:

1/ Israel is speciaal voor God, het is Zijn uitverkoren volk, alle naties zullen in Israel gezegend worden. Maar ook alle naties zullen de lessen moeten leren: Weg met anti Semitisme, dat moest Cham/Jafeth/Gog/Magog leren. In Sem in Messias zullen alle volken uiteindelijk gezegend worden

2/Op God vertrouwen, er is niets te groot om van God afhankelijk te zijn dat Hij voor ons wil doen en niets te klein. Hij zal onze strijd voeren, evtl vuur uit de hemel te laten komen en voor de computerfanaten:

Hij is onze Firewall, dit staat letterlijk in Zacharia.

3/ Onze taak is God te zoeken zodat jaloezie achterklap afgunst en dat zijn zaken die niet perse van satan af komen, hebben we gezien in het 1000 jarige rijk, dat die gewoon weer vat op de mensen kregen, dat deze zaken geen vat op ons krijgen!

Gog Magog en andere volken lieten zich weer verleiden, laten wij niet dom zijn, God gaat het altijd winnen, daar heeft Hij ons niet voor nodig, maar hij gaat het wel met ons doen, laten we die kans om eerstelingen te mogen zijn, grijpen, wat een voordeel geeft dat ons gemeente.

Conclusie, de boodschap van Ezechiël is een aanklacht tegen zonde, een oproep tot bekering en een belofte van toekomstige verlossing en herstel voor alle volken.

GEZEGEND ZIJ DE GOD VAN ABRAHAM ISAK EN JACOB,

REDDER VAN ALLE MENSEN!

© Rolf de Jong